

**Vraag het aan Morya****Niet alles wat er in je is, is van jou**

“Probeer te begrijpen wat je in jezelf ziet, wat je in jezelf meemaakt. Als je in bepaalde gevoelens komt of in bepaalde gedachtestromen die niet van jou zijn - want dat kan, je kan op bepaalde gedachtestromen of gevoelsstromen afstemmen die niet van jou zijn - probeer dit dan te begrijpen.

Probeer te kijken naar wat er in je is en denk niet dat alles van jou is wat er in je is. Dat is een eerste groot punt dat je in je bewustzijn moet proberen op te nemen. Dus niet al de vreugde die door je gaat, is van jou. Niet al het geluk dat door je gaat, is van jou. Niet al het verdriet dat in je is, is van jou. Niet al de angst in je is van jou.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”  
(uit hoofdstuk 9: ‘De stilte’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 320

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---